

**SCEN 9 häxmötet fortsättning.**

Plötsligt hörs ett högt dån och brak och häxorna skriker unisont.

MABEL

Det är jordbävning!

MOR BLODPROPP

Åskan före blixten!

ETHEL

Världens undergång!

NORA och NANCY

Nu dör vi!

Så får Häxorna syn på Arriman som står uppe på en klippa med fladdrande mantel och en hjortkrona på huvudet. Vid hans sida står Leadbetter och Lester. Häxorna drar efter andan. Belladonna, som trängts undan i uppståndelsen kikar fram i bakgrunden.

HÄXORNA

Titta!

MABEL

Det är han!

ETHEL

Den store trollkarlen från norr!

ARRIMAN

Var hälsade I grovmynta haggor och älskare av mörkret!

HÄXORNA

Var hälsad!

Alla häxorna bugar djupt. Arriman ser förfärat på dem och viskar till Leadbetter.

ARRIMAN

Är det här alltså..? Näe, jag kan inte!

Arriman försöker backa undan men Leadbetter och Lester hindrar honom och klappar honom uppmuntrande på axeln.

LEADBETTER

Lugn nu sir.

LESTER

En Canker backar aldrig från en utmaning!

Arriman nickar osäkert och vänder sig mot häxorna igen.

ARRIMAN

Veten ni att jag är Arriman den förskräcklige, hatare av ljuset och skönhet.

HÄXORNA

Vi veten. Eller ja, vi vet!

ARRIMAN

Veten också att jag, Arriman Canker, ämnar taga mig en hustru.

HÄXORNA

Åh!

ARRIMAN

Som den trollkarl jag är, måste min brud vara en häxa och med anledning av det kommer jag att utlysa en Häxtävling på mitt gods Darkington Hall, under den fasansfulla Allahelgonaveckan.

Häxorna kacklar upphetsat och Arriman ser skräckslagen ut.

ARRIMAN

Näe jag kan inte!

LEADBETTER

Ni kan inte backa undan nu sir.

LESTER

Håll ut bara!

Arriman drar efter andan och fortsätter.

ARRIMAN

Den häxa som utför den mest förfasande och kraftfulla häxkonsten ska bli min hustru och regera tillsammans med mig över ondska och misär.

De upphetsade häxorna kacklar nu ännu högre.

ARRIMAN

Herr Leadbetter, min sekreterare, kommer att stanna kvar och ge er mer information om tävlingen. Och kom ihåg att jag söker den häxa som utför den mest vidriga, ondsinta och svartaste trollkonsten. Mörkret skall segra!

HÄXORNA

Mörkret skall segra!

Med en suck av lättnad kliver, eller snarare vacklar, Arriman ner från klippavsatsen.

ARRIMAN

Nu får ni ta över, jag måste gå hem och lägga mig.

Arriman försvinner iväg.