

På Soldalens barnhem. En samling mycket smutsiga och utmärglade barn står håglöst och stirrar framför sig. Röster hörs närma sig och barnen flämtar till och börjar gräva och kratta och arbeta på olika sätt. En bastant kvinna med vidrig och elak uppsyn kommer in i sällskap av en man och en kvinna som ser en aning chockerade ut.

HUSMOR

Ja, här har vi alltså de lite äldre barnen, dom som blivit kvar. Jag brukar kalla dom för "andra sorteringen" eftersom det är något fel på de flesta. Eller så är dom så fula att ingen velat ha dom och nu har vi dom på halsen till döddagar. (till barnen) Eller hur ungar?

BARNEN

Ja husmor.

Husmor ser med avsky på barnen.

HUSMOR

Se så, se till att göra rätt för kvällsvällingen nu, annars får ni lägga er hungriga!

BARNEN

Ja husmor.

Mannen och kvinnan tittar förfärad på varandra. De är på väg att protestera men blir avbrutna av Husmor.

HUSMOR

Ja ni ser ju själva hur vi har det här, dom ska bara ha och ha! (till barnen) Soldalens barnhem är inget hotell!

BARNEN

Nej, husmor.

HUSMOR

Förlåt?

BARNEN (lite högre nu)

Nej, husmor.

HUSMOR

Just det!

ETT BARN

Fast..

De andra barnen ser förskräckt på barnet som "tagit sig ton" och
hyssjar.

ETT BARN

Det är inget fel på oss.

HUSMOR

Det var det fräckaste! Tar du dig i ton?

BARNET

Men alltså..

HUSMOR

Tyst på dig din otäckning!

Husmor tar barnet i örat och väser.

HUSMOR

Akta du dig din lilla skit!

BARNET

Aj!

BARNEN

Akta...

Husmor spanner blicken i barnen.

HUSMOR

Var det någon annan som hade något att tillägga?

Alla barnen skakar på huvudet.

BARNEN

Nej Husmor.

HUSMOR

Jag tänkte väl det.

Husmor får syn på ett barn, Terence Mugg, som fumlar med något i fickan.

HUSMOR

Och du där!

Terence märker inte att hen blir tilltalad och tar försiktigt fram något ur fickan.

HUSMOR

MUGG!

TERENCE MUGG

Va?

HUSMOR (med len och otäck röst)

Terence Mugg. Vad har du där?

TERENCE MUGG

Inget.

Terence gömmer det han har i handen bakom ryggen.

HUSMOR

Ge hit det där!

Husmor rycker det Terence har i händerna, en mask, skriker till och kastar masken ifrån sig.

HUSMOR

Äckliga barn! Vad är det för ohyra du går omkring med? Bah!

Husmor stampar hårt på masken och alla barnen ryggar tillbaka av fasa. Mannen och kvinnan drar sig obemärkt undan och försvinner.

TERENCE MUGG

Neeej! Neeej!

Terence kastar sig ner på marken bredvid masken och gråter.

TERENCE MUGG

Rover! Vad har hon gjort med dig? Åh Rover...

HUSMOR (med löjlig röst)

Rover.. Rover! Har du givit masken ett namn, jag har väl aldrig i livet hört något så löjligt. Har ni hört va?

Hon vänder sig om som för att få medhåll av mannen och kvinnan men upptäcker att de är borta.

HUSMOR

Jaha, det var just snyggt! Nu har du skrämt i väg de där potentiella adoptivföräldrarna också med ditt vidriga uppförande.

Alla barnen ser förfärat på Terence som sitter gråtande på marken.

HUSMOR

Och ni, jag får ju skämmas ögonen ur mig! Det blir ingen kvällsmat för någon av er. Vad har jag gjort för att förtjäna det här?

Husmor försvinner snyftande iväg och när barnen ser att hon försvunnit går de försiktigt fram till Terence.

ETT BARN

Hur gick det med Rover, Ter?

ETT ANNAT BARN

Lever han?

Terence skakar på huvudet, tar upp masken och håller den mot kinden.

ETT TREDJE BARN

Vi kan försöka hitta en annan mask.

ETT FJÄRDE BARN

Ja vi kan hjälpas åt att gräva!

TERENCE MUGG

Det finns ingen annan som Rover..

ETT FEMTE BARN

Men du, det...

HUSMOR (skriker utifrån)

Nu ser ni till att pallra er in ögonaböj, allihop!

Barnen rycker till och börjar dra sig bortåt.

ETT BARN

Kommer du Ter?

TERENCE MUGG

Näe jag måste, jag kan inte lämna Rover här.

Barnen nickar förstående.

ETT ANNAT BARN

Men akta dig.

ETT TREDJE BARN

Hon verkar vara på riktigt dåligt humör idag..

Barnen försvinner i väg och Terence sitter kvar med den döda masken.